

I. 

Fek şî-rin bir bel-desin ey şeh-ri bur-clı ev-li yâ



if-tihâr et şanlı ur-fa sende-dir Ey-yüb Nebî



sab-rını her der-di-ne der-man bilip bul-muş şifâ



if-tihâr et şanlı ur-fa sen-de-dir Ey-yüb Nebî

Camhur


En-bi yâ-lar, ev-li yâ-lar hür-metiy-çün Rab-benâ



Sen mukay-yed ol benim em-sâl size eş-siz ur-fa'ma

(Son)

II. 

Haz-reti Ey-yû-bu Hak-ka sev-diren sıdk-u vefâ



Sev-gi-si sab-ri sebâ-tı des-tan ol-muş çağ-lara



Kâ-diri mut-lak bu şeh-ri aşk ile et-miş binâ

III.



Mert-liği, cö- mertliği, az- mi sen öğ- ret- tin bi-ze



Hak Te'â- lâ lûtfedip sev- dir-miş-iş- te her- kese



Her şifâ- lı su i çen pâk is- mi ne se- lâm vere

HAZRETİ EYYÜB (A.S.) HUZURUNDA

Pek şirin bir beldesin, ey şehr-i burc-ı evliyâ
İftihâr et, Şanlıurfa, sendedir Eyyüb Nebî
Sabrını her derdinē derman bilip bulmuş şifâ
İftihâr et, Şanlıurfa, sendedir Eyyüb Nebî

Hazret-ı Eyyüb'u Hakka sevdiren sıdk u vefâ
Sevgisi, sabrı, sebâtı destan olmuş çağlara
Kâdir-ı mutlak bu şehri aşk ilē etmiş binâ
İftihâr et, Şanlıurfa, sendedir Eyyüb Nebî

Mertliği, cömertliği, azmı sen öğrettin bize
Hak Te'âlâ lütfedip sevdirmiş işte herkese
Her şifâli sū içen pâk isminē selâm vere
İftihâr et, Şanlıurfa, sendedir Eyyüb Nebî

Rükneddin Akbaş